

18 november 2023

MOSKRANT

Op woensdag 18 oktober kwamen de leden van onze 'MOS-raad' samen voor onze allereerste MOS-dag. Voor we aan de slag gingen hebben we eerst met z'n allen lekker samen gegeten. We hadden een hele lijst met klusjes die uitgevoerd moesten worden, dus hebben we ons opgesplitst in groepjes en de taken verdeeld. Gedreven en enthousiast gingen we aan de slag.

De eerste groep brainstormde, onder leiding van Juf Caro, over enkele afspraken in onze tuin. Daarna begonnen ze aan affiches om deze afspraken ook voor iedereen zichtbaar te maken.

De andere groepen deden hun laarzen en handschoenen aan, klaar om de handen uit de mouwen te steken in de tuin. Onder leiding van Juf Nele begon de tweede groep met het weghalen van het onkruid in onze bloemenweide.



Met meters en stokjes in de hand ging de rest, onder leiding van Juf Sonja, aan de slag. Hun taak? Aanduiden waar we tijdens onze volgende MOS-dag de bloembollen gaan planten, simpelweg door kleine stokjes in de grond te steken. Nu weten we precies waar onze bloembollen volgende keer moeten worden geplant.

Na een korte pauze gingen we op zoek naar de perfecte plek voor de voedersilo en drinkschaal voor de vogels. En als kers op de taart, mochten we na al dat harde werk nog even spelen en ravotten in de tuin.

Het was een geweldige dag waarop we niet alleen veel hebben geleerd, maar ook plezier hebben gemaakt. We zijn trots op wat we hebben bereikt en kijken uit naar de volgende Mos-dag.